

הנדון: "לגדול בכיף" – תכנים בעיתיים שאושרו כתכנית לימודים בבית-ספר יסודי

לאחרונה הובא לידיעתי כי בבית-ספר יסודי "רימונים" בטבעון נכללה במסגרת תוכנית הלימודים, ובאישור מרכז פסג"ה, תוכנית "החינוך האינטגרלי" של עמותת "לגדול בכיף". אני משוכנע כי האישורים ניתנו בתום לב, ובאמונה שלמה בתכנים החיוביים שמציגה התוכנית. יחד עם זאת, אני חש חובה אזרחית לעדכן את מקבלי ההחלטות בגוף שעומד מאחורי "לגדול בכיף". מידע זה ישנה בהכרח את העמדה כלפי התוכנית.

במספר מצומצם של לחיצות עכבר עולה כי אנשי המפתח שעומדים מאחורי "לגדול בכיף" הם אנשי ארגון שמתקרא "הקבלה לעם", או "בני ברוך", או לאחרונה "תנועת הערבות". ריבוי השמות איננו מקרי, והוא אופייני לארגונים בעלי אופי כותני.

לאחרונה התפרסם בעיתון "הארץ" תחקיר מקיף אודות "הקבלה לעם" שבראשה עומד מיכאל לייטמן; ובעבר התחקתה אחר הארגון גם התכנית "עובדה". שני התחקירים הללו מצטרפים לידיעות רבות אחרות שהצטברו בנושא, ומאירים את האופי הכותני של הארגון, שמתיימר להיות ארגון "ללימוד ולהפצת חוכמת הקבלה", כשלמעשה מטרתו הסמוייה היא שליטה בחברים בארגון וצבירת כח.

בדומה לכתות אחרות, "הקבלה לעם" מביאה את מאמיניה לחיים של תלות ושיעבוד. זו מערכת היררכית במובהק, שמייצרת אורח מחשבה של "אנחנו" ו"הם". אנחנו – החברים בכת, בעלי הידע, אנשי ה"טוב"; והם – העולם הכללי, שחי בחוסר ידיעה, בשליטת היצר הרע. החלוקה הזו מתירה "לנו" – החברים בכת – לשקר לעולם החיצוני, ולא לחשוף את המטרות האמיתיות של הארגון, שהן מסיונריות בעיקרן.

כמו כן, הקרע בין "אנחנו" ו"הם" מביא לניתוק של החברים בכת מבני משפחותיהם. ידוע כי ניתוק כזה הוא הכרחי למנהיגי כתות, כדי ליצור זהות חדשה אצל ההולכים בדרכם; זהות שניתן לשלוט בה.

חיי היום-יום של החברים ב"קבלה לעם" נשלטים לחלוטין על-ידי מנהיג הכת והמעגל הקרוב לו. כך, לדוגמא, הם נאלצים להשתתף בשיעורים שמעביר לייטמן באופן קבוע באישון לילה. מניעת שינה היא אמצעי מוכר של מנהיגי כתות לשליטה באנשיהם.

ברור מאליו שכספים רבים מוזרמים מכיוון המאמינים אל תוך הארגון, ואל מנהיגיו. ואכן, "הקבלה לעם" הוא ארגון חזק ועשיר, שאף מפעיל ערוץ טלוויזיה משלו – ערוץ 66, בו הוא מפץ את תורתו.

לצער, אני הח"מ, מכיר מקרוב מאד את השפעת "הקבלה לעם" על חבריה. אני אב לבן בוגר שחבר בכת כבר מספר שנים, וסב לנכדים שנולדו אל תוך עולמה של הכת, וינקו את ערכיה. צפיתי בבני בתהליך ההדרגתי שעבר מהאזנה לשיעורים בודדים אל שיעבוד מוחלט; ראיתי אותו משנה

את אורחות חייו; נכשל בלימודיו האקדמאיים, ומחליף עבודה ומקצוע לעתים קרובות; הייתי עד לשינוי באישיותו, באמונותיו, בערכיו. וידינו קצרה מלהושיע. כעת, מששמעתי על חדירת הכת אל מערכת החינוך הממשלתית, אני מחוייב להתריע; מחוייב להסיר את המסכה החייכנית של "לגדול בכיף" (ערבות הדדית, אהבה, התחשבות, "חינוך אינטגרלי"), ולחשוף את הפנים האמיתיות שמאחוריה. "הקבלה לעם" הוא כת מבוססת, ממוסדת ועשירה. בניגוד לכתות קטנות, שמגייסות את אנשיהן "מפה לאוזן"; הגיוס של "הקבלה לעם" הוא שיטתי ומתוכנן. בדומה לסיינטולוגיה (ואולי בהשפעתה) שולחת "הקבלה לעם" זרועות ארוכות אל מערכת החינוך, כשבבסיס המהלך הזה עומדת ההנחה שהדרך לליבם, לנפשם ולכיסם של ההורים – עוברת דרך ילדיהם. אל לנו כחברה לשותף פעולה עם מטרות הארגון. אל לנו לסייע בסלילת דרכה של הכת אל הזרם המרכזי של חינוך ילדינו. אני בטוח שעתה, לאחר שהצגתי בפניכם את קצה הקרחון של הנושא; תעשו את הנדרש כדי להרחיק את "לגדול בכיף" מתוכנית הלימודים המאושרת של משרד החינוך. אשמח לעזור ולספק מידע ככל שיידרש.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה,

אחרון אפריל 2017



מצורפים המסמכים הבאים:

1. איך כותב עובדות: <http://www.howcultswork.com>
2. הכתבה בעיתון "הארץ": <http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1807417>
3. תקנון ארגון "קבלה לעם" של לייטמן
4. מסמך מתוך הגיליון היומי של ארגון "קבלה לעם" המעיד על הקשר לעמותת "לגדול בכיף".

עותקים:

גדעון סער - שר החינוך
אורנה שמחון – מנהלת מחוז צפון
יאיר אודם - מנהל מחלקת חינוך בטבעון
יוסי שטרית – מנהל בית ספר 'רימונים'
חנה שדמי – מנהלת שפ"י
רחל ליכטנשטיין – מנהלת המרכז לנפגעי כתות
אפרת שרעבי – מפקחת על כתות, משרד הרווחה

הגיליון היומי של ארגון "קבלה לעם" 03.9.2010

קטע משיעור הקבלה היומי

מתוך שיעור הקבלה היומי

שאלות לבירור: <http://kabbalahgroup.info/internet/he>

הזמנה להרצאה של הרב ד"ר מיכאל לייטמן בחדרה

בית "קבלה לעם" חדרה שמח להזמין אתכם להרצאת הרב ד"ר מיכאל לייטמן ביום
א' הקרוב (תאריך 05.09.10)

בתוכנית:

18:00 - 18:30 התכנסות

18:30 - 18:45 הכנה לשיבת חברים

18:45 - 19:30 ישיבת חברים

19:30 - 20:30 הרצאת הרב

20:30 - 20:45 כיבוד קל

20:45 - 21:15 הופעה: מוטי מור ולהקת החברים המנצפ"ך

מחיר כניסה: 20 ₪ מספר המקומות מוגבל - נא להירשם מראש.

[לחצו להרשמה](#)

חינוך הדור האחרון יוצא לדרך

חינוך הדור האחרון - השתתפות בהפצה במרכז "לגדול בכיף"

אם נחנך אפילו דור אחד במה שצריך, במשהו, באיזשהו אחוז, כבר הם ילכו וימשיכו את זה הלאה לדור הבא. ואז דורות לא ילכו בירידה, אלא בעלייה". (הרב ד"ר מיכאל לייטמן, מתוך קונגרס ניו-יורק שיעור 4, 2009)

"לגדול בכיף" - הוא כרגע המקום הראשון והיחיד מסוגו בעולם ששם לו כמטרה ליישם את שיטת החינוך על פי חכמת הקבלה. אל "לגדול בכיף" מגיעים ילדים בגילאי כיתות א-ו, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב, מדי יום. ב"לגדול בכיף" הילדים נהנים מתכנים המועברים על פי שיטת הקבלה, משחקים, ומשפע פעילות חווייתית. המדריכים הנמצאים ב"לגדול בכיף" הוכשרו במיוחד לתפקיד. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ל"לגדול בכיף" לתפקידי הפצה מגוונים וליישם איתנו את השיטה, על מנת שנוכל כולנו להעבירה וליישמה בכל העולם.

[לחצו להרשמה](#)

תמונות מפתחת שנת הלימודים: